

EN ANELSE

Sergenten spurgte en rekrut, hvad han bestilte i det civile liv.

-Jeg studerer filosofi, svarede rekrutten værdigt.

-Aha, sagde sergenten. Så ved De måske, hvad der menes med en anelse. -Javel, hr. sergent, svarede rekrutten, ifølge Platon er en anelse en fornuftsmæssig, men ubegrundet tanke, som retter sig mod fremtiden og er følelsesmæssigt betonet.

-Det er glimrende, sagde sergenten. Vil De så gøre mig den glæde at trække maven en anelse ind?

EN GOD OG EN DÅRLIG

Sergenten til sin deling: -I dag har jeg en god og en dårlig nyhed. Først den gode: -Peter Hansen skal føre an ved morgenløbet rundt på kaserneområdet.

Alle i delingen smilede lykkeligt, for det var en kendsgerning, at Peter Hansen var ret tyk og meget langsom.

Sergenten fortsatte derefter: -Og så den dårlige. Peter Hansen vil have en cykel til sin rådighed.

EN IDIOT I ENDEN AF LEDNINGEN

Marinekaptajnen vrissede, fordi maskinrummet ikke reagerede på hans kommandoer. Skuden var lige ved at løbe på grund. Kaptajnen tog telefonen, ringede op og råbte panisk: - Er der da for helvede ikke en eller anden idiot i enden af denne ledning?

- Ikke i denne her ende, lød det iskoldt fra det mørke maskinrum.

EN SNÆVER VENDING

Løjtnanten yndede at gøre sine rekrutter til grin ved at stange dem nogle spørgsmål ud, som de ikke kunne svare på, men forleden dag kom han til kort. -Sørensen, brølede han. Hvor stor er en snæver vending? -16 tommer, hr. løjtnant, kom svaret omgående.

-Hvor ved De det fra, måbede løjtnanten.

-Jeg fik en til min konfirmation. Må jeg så til gengæld stille løjtnanten et spørgsmål? – Tilladelse givet

- Ved De, hvordan man gør et røvhul nysgerrigt?

- Nej, hvordan

-Jeg vil fortælle Dem det i morgen.

ENDELIG FUNDET

En general bemærkede, at en af hans menige soldater opførte sig mærkværdigt. Soldaten samlede hvert eneste stykke papir op han fandt, kiggede på det og sagde: -Den er det ikke. Og så lagde han det ned igen. Dette foregik en rum tid, indtil generalen blev træt af det og sendte den menige til psykiatrisk undersøgelse.

Psykiateren konkluderede, at soldaten ikke var helt normal og skrev en attest, der fritog soldaten for yderligere tjeneste i hæren. Soldaten modtog sedlen med et smil, kiggede lidt på den og sagde så: -Der er den.

ERSTATNING

Eriksen havde aftjent sin værnepligt i marinen, og da han skulle aflevere udstyret, manglede der en kasket. Han fik besked på, at den skulle erstattes, hvorfor han spurgte:

-Skal alt materiel, der forsvinder erstattes?

-Ja, selvfølgelig skal det erstattes, svarede officeren.

Så sagde Eriksen også: -Nu forstår jeg bedre, at en kaptajn vælger at gå ned med sit skib.



FALDSKÆRMSTROPPER

Hørt i depotet, hvor faldskærmene udleveres: -Hvad skal jeg gøre, hvis faldskærmen ikke folder sig ud? -Så bytter vi den.

FAMILIÆRT

Majoren havde det med at være temmelig familiær. -Nå min søn, hvordan befinder du dig som rekrut?

Thomsen stirrede på ham med glade øjne: -Åh, far! Endelig! Mor har ledt efter dig i 20 år.

FARLIG KURS

En F-16 er på vej mod nedstigning i Karup, da piloten kalder tårnet: - Jeg har mistet kontrollen over flyet!

Tårnet: - Rolid nu. Prøv igen!

Piloten: - Det gør jeg, men det vil ikke lykkes!

Tårnet: - Nå, jamen i så fald må De jo hilse min farmor oppe i himlen. Piloten. - Det kan De selv gøre.

Tårnet: - Ikke forstået,

Piloten: - Jeg har kurs direkte mod tårnet!

FASTKØRT JEEP

Der var øvelse. Løjtnanten kørte sin jeep ned ad en meget mudret sidevej, da han opdagede en anden jeep, som sad fast i mudderet med en rødglødende oberst bag rattet.

-Er Deres jeep kørt fast oberst.

-Nej, svarede obersten og rakte ham sine nøgler. Din er.



FELTPRÆSTENS LYKØNSKNING

Efter aftengudstjenesten vender feltpræsten sig mod soldaterne i kirken og spørger: Er der nogen, der har fødselsdag i dag?

En ung rekrut springer glad op og siger: Det har jeg, det har jeg!

Præsten: Godt, så kan du puste alle lysene ud.

FLASKE

Vagten: -Stands, hvem der? Soldaten: -Ven med flaske!

Vagten: -Passer ven! Stands flaske!

FLYVERSKJUL

Mens de roligt kommer gående på en dansk landevej, råber sergenten pludselig: -FLYVER SKJUL!

Alle hopper ned i grøften, undtagen Jens. Han står stadig oppe på vejen. -HVAD FANDEN LAVER DU HER! brøler sergenten Jens op i hovedet. -Jeg står under et træ, svarer Jens roligt.

-HER ER SGU' IKKE NOGET TRÆ, brøler sergenten videre og bliver ildrød i hovedet. -Nej, men der er heller ingen flyver.

FORBIER

Sørensen var en lun jyde, men han var ikke særlig dygtig til skydning. En dag, da havde været øvelse, havde han haft ikke mindre en ti forbier i træk, og det blev løjtnanten for meget.

-Hør nu Sørensen, sagde han, De bliver aldrig en ordentlig soldat, De kan lige så godt gå om bag den busk og skyde Dem.

-Javel hr. løjtnant, svarede Sørensen og traskede om bag hækken, hvorfra der lidt efter lød et skud, og løjtnanten blegnede. Kunne det tænkes, at Sørensen havde taget bemærkningen alvorligt?

Men et øjeblik efter stak Sørensen hovedet frem over hækken og sagde: -Melder løjtnanten, det var også en forbier.



FORDEL

De to rekrutter lå i en mødding med maskingevær og en halv bøgeskov i hjelmen. Det er vel overflødigt at bemærke, at det øsregnede. -Du, sagde den ene. -Ja.

-Der er nu ligegodt noget ved at være soldat.

-Hvad skulle det være? -Man behøver ikke gå og spekulere på, hvornår den satans indkaldelsesordre kommer.