

HÅRFIN KOMMENTAR

- I går spurgte jeg min frisør, om jeg kunne få et klippekort.
- Nå, hvad sagde han til det.
- Han sagde ikke noget. Men han studsede.

HÅRMIDDEL

- Hos frisøren: -Dette hårmiddel er så effektivt, at det kan få håret til at vokse på en billardkugle.
- Godt nok, men forstyrrer det så ikke spillet?

I FULDT SVING

- Unge mand. Er De overhovedet klar over, hvornår vi begynder på denne arbejdsplads om morgenen? -Nej, for når jeg dukker op, er alle jo i fuldt sving.

I HUNDENE

- Postbudenes fagforening har bedt ministeren tage affære, da flere og flere postbude går i hundene.

I LEDELSEN

- Personalechefen til ansøgeren: -Er der noget bestemt her i firmaet, De gerne vil arbejde med?
- Ja, jeg vil gerne være med i ledelsen.
- Er De da sindssyg, menneske? -Næh, er det en betingelse!

I STILHED

- Professoren: Jeg vil gerne klippes.
- Frisøren: -Så må jeg bede Dem tage hatten af.
- Professoren: -Åh, undskyld, jeg så ikke, at der var damer til stede.
- Frisøren: -Hvorledes ønsker De at blive klippet?
- Professoren: -Så vidt muligt i tavshed.

IH JA

- Den unge dame havde været til optagelsesprøve hos D.S.B. Hun blev kaldt ind til personalechefen, der sad med hendes skriftlige besvarelse.
- Personalechefen: -Jeg bliver nok nødt til at bede Dem uddybe pkt.18 om erfaring. Det er ikke nok, at de skriver: -Ih, ja. .

IKKE MIN SKYLD

Oscar havde et lille autoværksted, og en morgen kom en af hans mekanikere for sent til arbejdet.

Først ved ti-tiden dukkede han op.

-Jeg er ked af, at jeg kommer for sent, sagde han. Det var ikke min skyld. Min kone fik en lille i morges.

-Det gør mig ondt at høre, svarede Oscar.

-Hvad mener De med, at det gør Dem ondt?

-Det gør mig ondt at høre, at det ikke var Deres skyld, at Deres kone fik en lille.

IKKE NOGET

-Jeg ved ikke, hvorfor folk altid er på nakken af os kommunalt ansatte. Vi gør jo ikke noget.

IKKE STATUER

En ældre dame gik tur i parkanlægget og henvendte sig til parkbetjenten: -Det er ikke fordi, at jeg er beruset, men jeg er næsten sikker på, at jeg så en af statuerne bevæge sig! -Det er ikke en statue, frue, svarede han resigneret, det er en af kommunal- arbejderne.

IKKE SØNDAG

Sekretæren står i lang tid og stirrer ud af vinduet. -Hør, hvad skal De lave på søndag, spørger direktøren venligt.

-På søndag, gentager sekretæren forventningsfuldt. Ikke noget.

-Så vil jeg gerne gøre Dem opmærksom på, at det ikke er søndag i dag!

IKKE SØVNGÆNGER

-De skulle have været her for en time siden. Hvorfor i alverden kommer De først nu, råbte chefen til kontordamen.

-Fordi jeg ikke kan gå i søvne...

IKKE TIL SALG

To multimilliardærer underholder hinanden med det eneste, der interesserer dem: Penge.

-Jeg er så rig, at jeg kan købe hele verden, siger den ene.

-Meget muligt, svarer den anden, men jeg vil ikke sælge.

IMPROVISATIONSTALENT

-Jeg begriber ikke, at din redaktør sætter dig til at skrive om en sportsbegivenhed, dig, der aldrig har dyrket sport.

-Nå, men jeg skriver da også nekrologer...

INDFATNING INDBEFATTET?

Og så var der blondinen, der stolt viste en diamant, som hun havde siddende i navlen, frem for badebyens guldsmed og spurgte, hvor meget han ville give for den. -Det kommer ganske an på, om det er med eller uden indfatning.

INDFLØJET LAKS

-400 kr. for en laks? Det kan De ikke mene? -Jamen, den er fløjet herover helt fra USA! -Har De ikke en, der selv er svømmet?

INFLATION

-Nu er jeg 70 år, men jeg må konstatere, at jeg er stærkere end jeg var i min ungdom. Da kunne jeg ikke slæbe varer for 100 kr. hjem, det kan jeg med lethed i dag.

INGEN FORSTÅELSE

Direktøren: -Min kone forstår mig ikke, lille frk. Sørensen.

Frk. Sørensen: -Hun er ikke den eneste, hr. direktør. Jeg har endnu ikke mødt nogen her i firmaet, der forstår dem.

INGEN GENTAGELSE

-Undskyld, at jeg ikke kom på arbejde i går. Min mor døde.

-Det er i orden, men lad det ikke ske oftere

INGEN HØJ(E)RE

Det var den om bonden, som var på auktion. Han bød på et par gamle - men billige - sko, som han også til sidst fik. Da han kom hjem for at prøve dem, viste det sig, at der kun var to venstre sko. Han blev sur. Ved næste auktion fik bonden fat i auktionarius og brokkede sig: -Hva' erd forn nån skou do ha soulgt mej? Dae a jou kjuns tou venstre?

-Ja, sagde auktionarius. Ved auktionen sagde jeg da højt og tydeligt: Ingen højre, ingen højre!"

INGEN KRYBERI

-Sig mig kryber disse cowboybukser?

-Nej, se engang på stablen, frue. Ligger de ikke helt stille?

INGEN SKAM

Udlandsdanskeren kom ind i den schweiziske bank med en kuffert fuld af penge og sagde hviskende til en ledig kasserer, at han gerne ville sætte 20 millioner ind på en konto.

-De behøver sandelig ikke at hviske hr., sagde kassereren venligt. Her i Schweiz er det ingen skam at være fattig.

INGEN SLADDERTASKE

-De er da forhåbentlig ingen sladdertaske, spørger chefen sin nye sekretær. -Bestemt nej, siger hun og viser sin bankbog. 200000 kr., og de er alle betalt for min evne til at holde mund.

INGENTING

-I dag laver jeg ingenting, -Det gjorde du også i går. -Men der blev jeg ikke færdig.

INKASSATOR

-Det må da være et ubehageligt job at være inkassator. Man er jo uønsket alle vegne. -Det vil jeg nu ikke sige, svarer inkassatoren, der er da masser af mennesker, der beder mig komme igen en anden dag.

INVESTERINGSTIPS

-Køb gardiner. Dem kan man da få lov at trække fra, uden at skattevæsenet kan gøre indsigelser.

