

## **GRISERI**

Olsen gik over til naboen for at købe en gris, som dengang kostede 400 kr., men Olsen havde kun 500 kr. og nabokonen kunne ikke veksle, men sagde så, at betalingen kunne vente. Nogen tid efter mødte Olsen sin nabo. Han hev tegnebogen op af lommen og sagde: -Du Olsen her er 400 kr., som jeg skylder din kone. -Skidt med det du, jeg betaler da heller aldrig din kone.



## **GRUELIGT**

-Jeg tænker med gru tilbage til tiden, da jeg var i din alder, betroede tanten sin niece. -Jamen, tante, hvad skete der dog? -Ingenting, ingenting som helst.

## **GÅDE**

-Når utak er verdens løn, hvad er så værtindens løn?  
-De små stød verden giver.

## **HALSKÆDE**

-Det var dog en flot halskæde, du der har fået, sagde manden til sin kone. Har den ikke været dyr?  
-Det aner jeg ikke. Jeg fandt den på bagsædet i din bil.

## **HAMSTER**

Han stod ved baren og brokkede sig over, at han ikke kunne finde på, hvad han skulle give sin kone i fødselsdagsgave. -Hvad med en stor perlekæde? -Det har hun! -Hvad med en sportsvogn? -Det har hun også  
-Ok, så giv hende en lille hamster. -En hamster? Hvad er det?  
-Det er sådan en lille lodden én, der ofte lugter af tis.  
-Sådan én har hun også.

## **KARTOFFELSALAT**

En gift læge indleder et forhold til sin lægesekretær, men efter et par måneder, afslører hun for ham, at hun er blevet gravid. Han tilbyder hende penge nok til at rejse til USA, så hun kan føde sit barn i dølgsmål og friholde ham for den eventuelle skandale. Hun accepterer forslaget og spørger, hvordan han ønsker underretning om barnets fødsel. Han foreslår, at hun sender et postkort med ordlyden: „Kartoffelsalat (med eller uden pølse)“. Efter knap tre fjerdele af det følgende år, ankommer et postkort, som hans kone bringer ham med ordene: -Mærkeligt postkort fra USA endda med dansk tekst: „Tre portioner kartoffelsalat, 2 med pølse, 1 uden.

## **KARTOFFELSKRÆLDEREN**

En

kok fortæller sin ven, at han lige er blevet fyret, fordi mester kom, da han havde fået sjoveren i en kartoffelskræller. Vennen spørger muntert - Skete der noget med den kartoffelskræller? -Ja, hun blev også fyret.

## **KENDT FØLELSE**

Ægteparret sad og så boksekamp i fjernsynet, og manden brokkede sig højlydt til konen: -Øv, hvor er det skuffende. Nu har man ventet på dette her hele ugen, og så er det overstået på under fire minutter. Konen så over på ham med rolige øjne: -Jeg tror, jeg kender følelsen.

## **KIRKEKLOKKER**

Den unge enke ved sin mands kiste: -Ak ja, Alfred var ganske vist en del år ældre end mig, men vi havde det vidunderligt sammen. Hver søndag morgen elskede vi himmelsk til lyden af kirkeklokkerne, og jeg er sikker på, at kære Alfred havde været i live endnu, hvis den pokkers kirketjener ikke havde glemt at slukke for strømmen til kirkeklokken.



## **LESBISKE**

-Hvorfor er mange lesbiske kvinder tykke og blege?

-De får for meget slik, og for lidt jern...!

## **LET SAG**

-Ja, gift i tyve år. Aldrig sovet med en anden kvinde.

-Sand trofasthed, gamle ven. Hvordan bærer du dig ad?

-Det er sågu da ikke så svært at holde sig vågen, når man træffer en flot pige.

## **LIDENSKAB ELLER ASTMA**

Unge Bendiksen beklagende til sin ven: -Jeg troede, at det var den helt store lidenskab, lige indtil jeg opdagede, at hun bare havde astma.

## **LIGE PÅ TUNGEN**

-Far, hvad er klitoris for noget?

-Det skulle du have spurgt mig om i går knægt. Da havde jeg det lige på tungen.

## **LILLE VERDEN**

To direktører spillede på golfbanen. Ved sjette hul opdagede de, at de var ved at indhente to tilsyneladende kønne damer – der spillede fremme ved næste hul. – Skulle vi ikke spille foursome, sagde den ene, og den anden gik hen til damerne, men vendte om nogle meter fra dem uden at spørge. -Jeg kunne umuligt spørge dem, den ene var min kone, og den anden min elskerinde. Lille verden efterhånden, synes du ikke? -Jo, svarede vennen, men så kan jeg gå hen og spørge. Men han kom heller ikke helt hen til damerne. Han skyndte sig tilbage og sagde med et skævt smil. -Du har ret. Det er en meget lille verden, vi bor i.

## **LIVRET**

Det unge nygifte par kom ind i hotellets salon morgenen efter deres bryllupsnat. Tjeneren spurgte, hvad de ønskede at nyde.

-Ved du, hvad jeg godt kunne tænke mig elskede? spurgte bruden.

-Ja, nikkede brudgommen og dæmpet, men vi bliver jo nødt til at spise lidt ind imellem.

## **LOGERENDE**

-Det kommer aldrig til at gå, sagde vennen til den 80-årige, der netop havde besluttet sig til at gifte sig med en 22-årig godte. Aldersforskellen er for stor. Det ender med skilsmisse, hvis du ikke bærer dig smart ad. Lyt til mit råd kære ven. Den 80-årige vidste, at hans ven var en forstandig fyr, så han lyttede beredvilligt. -Jeg ved præcis, hvad du skal gøre, forklarede vennen. Så snart du vender tilbage fra bryllupsrejsen, så skal du tage en ung logerende i huset. Bryllupsrejsen blev overstået. Den gamle fulgte rådet og tog en logerende i huset. Nogle måneder senere mødte de to venner hinanden, og den gamle fortalte med stolthed, at hans unge hustru var blevet gravid. -Ser man det, ser man det, lo vennen, og hvordan går det så med din unge logerende? -Fint, fint, absolut fint, sagde den gamle, men desværre er hun også blevet gravid.

## **LOGI**

Den handelsrejsende var en mørk aften ude på landet så uheldig, at hans bil brød sammen, hvorfor han søgte logi i det nærmeste hus. Husets datter viser ham vej til kammeret, hvor der er redt op. Taknemlig lister han ned mellem lagnerne. En time senere kommer husets forførende datter tilbage i bare fødder og natkjole. -Er der plads til en til i sengen, hvisker hun. -Ja, mon ikke, gylper den handelsrejsende forventningsfuldt. -Det er godt, for min bror er kommet hjem fra handelsskolen.

## **LOGISK**

George står frisk forelsket i blomsterbutikken: -Jeg vil gerne have en buket til min veninde. Ekspedienten: -Har De noget bestemt i tankerne. George: -Selvfølgelig, hvad skulle jeg ellers købe sådan en bunke ukrudt for.

## **LOMMELYGTE**

Der var julebal i den borgerlige, og Anders havde da også fundet en sød pige, som han dansede med flere gange. Midt på aftenen foreslog hun pludselig, at de tog hjem til hende. Udenfor var der både mørkt og tåget. -Det gør ikke noget, sagde Anders og tog en kæmpe lommelygte op af lommen. -Sig mig Anders, har du haft den i lommen hele aftenen? -Ja det har jeg da. -Så kan vi godt gå ind og danse videre.