

FORSVUNDET

-Min kone forsvandt for 14 dage siden. -Har du meldt hende savnet hos politiet? -Selvfølgelig. -Har du givet dem et godt signalement. -Selvfølgelig ikke.

FORTÆNDER

-Hvad sagde din kone, da du kom så sent hjem i går? spurgte Niels' kammerat.

-Ikke spor, ikke spor. Og herregud, de par fortænder skulle jo alligevel have været trukket ud på et tidspunkt.

FORUD

Fru Larsen kom hjem fra skønhedssalonen og præsenterede en stor regning for sin mand. Han kigger bistert op og ned ad hende og siger så:

-Nå forlanger de nu, at man betaler forud?

FORVENTNING

Poul og hans kone lå og så fjernsyn en aften i soveværelset. Poul blev romantisk, så han tog hendes hånd for at kærtegne den. Siden bøjede han sig over hende og bed hende i øret og hviskede: -Elskede, du ved vel, at der findes noget, der er bedre end det gamle fjernsynsapparat.

Hans kone vendte sig forventningsfuldt mod ham og hendes øjne strålede, da hun spurgte: -Mener du, at vi nu endelig har fået råd til at købe et nyt fjernsyn?

FOTOGRAFERES?

Ægtemanden: -Smil dog for en gangs skyld, Annelise.

Hustruen: -Hvorfor? Skal jeg fotograferes?

FRA ASKEN TIL ILDEN

-Har du hørt, at Birthe blev skilt fra skorstensfejeren på grund af julefrokosten, og at hun nu kommer sammen med en brandmand? spurgte veninden. -Næ, men det kan man da kalde at komme fra asken i ilden.

FRA DEN VENLIGE SIDE

-Når jeg går på kroen, vædder jeg med min kone om, at jeg er hjemme inden 12. Og jeg viser mig fra min pæne side og lader hende vinde.

FRIERI?

-Kunne De, søde frk. Birk, tænke Dem at gifte Dem med en grim mand bare for pengenes skyld? -Må jeg spørge om en ting, inden jeg svarer. Er det en markedsanalyse eller et frieri?

FRIKADELLER?

-Det er første gang i vores ægteskab, at du ikke brokker dig over frikadellerne. -Nå, svarede manden, jeg var slet ikke klar over, at det skulle forestille frikadeller.

FRIMÆRKESALG

-Erik er nu smart. Ikke alene får han lokket pigerne med hjem og se frimærkesamlingen, han får også solgt en del af den.

FRITIDSSÆT

Morten havde ønsket sig et fritidssæt i fødselsdagsgave af konen, så det fik han. 1 nyt forklæde, tre nye viskestykker og en støveklud.

FRYGTELIGT ALTERNATIV

Advokaten i en skilsmisseg sag prøvede at trøste konen, men uden større held.

-Sig, hvad De vil, sagde hun. Jeg har givet ham de bedste år af mit liv. Har født ham 12 børn, og han elsker mig ikke.

-Så, så, sagde advokaten, betænk, hvad der var sket, hvis han havde elsket Dem!

FRYGTELIGT KEDELIGT

-Du skulle vide, hvor frygteligt kedeligt det er at sidde hjemme om aftenen, bemærkede den ensomme kone til manden.

-Det er jeg helt klar over, svarede han. Det er jo også derfor, jeg går i byen.

FRØKENAGTIG

-Henrik, sagde Karen til sin mand. I dag var der en ekspedient, der sagde frøken til mig.

-Det tror jeg gerne, svarede Henrik. Hvem ville også komme på den skøre ide, at du skulle være gift.

GRØNNE GLÆDER

Telefonen ringer en varm sommerdag hos smukke frk. Sidsel. -Goddag, De taler med fru Hansen i huset ved siden af. Kunne De ikke tænke Dem at tage solbad ude i haven om lidt? Frøken Sidsel: -Hvorfor dog det? Fru Hansen: -Jo, for jeg vil gerne have min mand til at slå græsplænen.

GRØNSAG?

-Min kone er blevet tosset, sagde en mand til sin ven. -Hvordan? -Jeg sagde til hende, at hvis jeg nogen sinde bliver en grønsag, som ligger og er afhængig af et elektrisk apparat og drop, skal hun straks hive dem væk. -Nå, og hvad så. -Så for hun hen og snupede min øl og slukkede for fjernsynet.

GYMNASTISKE ØVELSER

Hun: -Jeg fatter ikke, at lægen siger, at du trænger til mere motion, Alfred. Han (surt): -Hvad mener du?

Hun: -Jeg mener bare...sådan som du vrider og vender dig, hver gang jeg beder dig om en hundredlap.

GÆSTEBOG

En filmskuespillerinde havde giftet sig på ny, og da hun kom hjem til villaen med sin sjette mand, præsenterede hun sin datter fra første ægteskab. Datteren var efterhånden blevet 12 år. -Sig noget pænt til din nye farmand, bad moderen pigebarnet. -Vil du godt skrive i min gæstebog? spurgte datteren.

HALVDELEN ELLER DET HELE

-Min kone har forladt mig og taget halvdelen af mine penge med sig, fortalte vennen.

-Det skal du ikke være ked af, jeg kan ikke komme af med min, og hun tager alle pengene.

HALVERING

Slankelægen (stolt): -På kun et halvt år er det lykkedes mig at reducere Deres hustrus vægt til det halve. Hvor længe synes De, jeg skal fortsætte behandlingen?

Manden: -Hvad med et halvt år til?

HASTVÆRK

Politimanden til bilisten efter en hektisk biljagt: -Du kørte 180 km i timen? Har du en god forklaring på det?

Bilisten: -Ja, det har jeg. I forrige uge løb min kone bort med en politibetjent, og nu troede jeg altså, at det var ham, der kom for at levere hende tilbage.

HAT PÅ

Olga og Willy havde været oppe at skændes, og de var ikke blevet gode venner endnu, da Willy begav sig ud til svinene, idet han arrigt smækkede med døren.

Lidt senere bankede en mand på og spurgte efter Willy. -Jow, han er øwer ved æ svin, sagde Olga, og ihukommende skænderiet tilføjede hun: - Do ka kæn ham fra de anner, for han hæ hat å.

HELD I UHELD

-Min kone har fået stjålet sit dankort.

-Det var da forfærdeligt!

-Ikke helt, for tyven bruger mindre end hende.

HELT SLÅET UD

-Jeg var sammen med en pige i aftes, der havde noget, der helt slog mig ud. -Og hvad var så det? -Hendes forlovede, der var jysk mester i sværvægt!

HELVEDE KOMMER NOK

-Mor, jeg kan da ikke gifte mig med Erik, når han ikke tror på, at der findes noget helvede, sagde den religiøse datter til sin mor.

-Gift du dig bare med ham, min søde. Så skal vi nok vise ham senere, at det findes.

HERRE I HUSET

Mændene i klubben diskuterede, hvem der var herre i huset hjemme hos dem. De fleste var enige om, at det var deres kone, der bestemte. Undtagelsen var en lille, stille fyr, som virkede meget selvdudslettende, men han holdt fast på, at hos ham var det modsat, han var herre i huset. -Det har min kone selv sagt, at jeg skal sige, hævdede han.