

## **KAM**

-Far har en hane hår? -Nej da, en hane har fjer. -Hvorfor har den så en kam?

## **KANARIEFUGLEN**

Efter en lang dag på arbejdet kommer Lille Lottes far hjem. Idet han træder ind ad døren, ser han, at Lotte sidder og græder. -Hvad er der i vejen? -Min kanarieflugt forsvandt, da jeg gjorde buret rent! -Jamen, hvad gjorde du rent med? -En støvsuger!

## **KARTOFLERNES STØRRELSE**

En lille pige på fem år kommer ind til købmanden. Hun skal have 5 kg. kartofler. -Skal det være store eller små, lille ven? -Det skal selvfølgelig være de små, jeg er for lille til at bære de store.

## **KATTEKILLING**

Lille Ole bliver af naboens kone tilbudt en kattekilling. -Nej, tak, siger han med sorg i stemmen, mor kan ikke lide katte, og hun slipper dem ikke ind i huset. -Men din far da? -Jo, han får lov at komme ind.

## **KEDELIG FØDSELSDAG**

-Nå lille Jens, var det så en dejlig fødselsdag, du var til.  
-Næh.  
-Hvorfor ikke?  
-Fordi vi måtte spise alle de kager, vi ville...og det kunne vi ikke.

## **KIRSEBÆR**

En far sagde til sin søn: -Inden man spiser årets første kirsebær, må man afgive et løfte. -Fint, sagde knægten, jeg lover at spise kirsebæret.

## **KLAP LIGE HUNDEN**

-Undskyld, hr., men vil De ikke nok være så venlig at klappe den hund?  
-Jo, det kan ja da godt, men hvorfor beder du mig om det?  
-For at finde ud af, om den bider.

## **KLEMT**

-Hvorfor gærder lille Helle? spørger moderen. -Hun klemte sig, svarer broderen. -Hvordan? -Mellem mine tænder!

## **KLIPPES I STEDET**

Lille Erik -5 år -skulle til tandlægen for første gang og tog det roligt, indtil han sad i stolen. Så udbrød han med tårer i øjnene: -Jeg..jeg kunne vel ikke blive klippet i stedet for?

## **KLØ MÅSKE AT FORETRÆKKE**

-Nu er det fjerde gang, jeg kalder på dig, og nu spørger jeg direkte: -Vil du komme ind at spise, eller vil du have en endefuld? -Hvad skal vi ha til middag?

## **KOGT OVER**

Tanja så mor ligge i badekarret, hvor hun tog skumbad. Skrækslagen styrtede hun ind i stuen og råbte: -Far, far, skynd dig, mor koger over.

## **KOMMENDE TJENERE**

-Jeg tror, at begge mine sønner bliver tjenere.  
-Hvorfor netop tjenere?  
-Ingen af dem kommer, når jeg kalder.

## **KONDIBARN**

-Min lille dreng er 1 år nu, og han har gået siden han var otte måneder.  
-Nå, svarede nabokonen. Så må han da efterhånden være godt træet.

## **KONGERÆKKEN**

-Da jeg var i din alder, kunne jeg hele kongerækken udenad, sagde tante til Aksel.  
-Ja tante, men dengang var den jo heller ikke nær så lang.

## **KONKURRENCE**

-Holger, du kigger da ikke ind gennem nøglehullet til stuen, når jeg sidder med din storesøster i sofaen vel? -Jo, engang imellem, men kun når far og mor ikke selv kigger.

## **ULYKKER**

Undersøgelser viser, sagde den kvindelige foredragsholder, at kvindens mindre og mindre klædedragt i dette århundrede har mindsket antallet af ulykker med 20 %. Og der er faktisk sket en stadig bedring. Da lød en mandsstemme fra salen: -Hvad så med at afskaffe ulykkerne helt?

## **VAND**

-Ih søde Birthe, har du købt ny kjole? -Ja, hvad synes du om den?  
-Den minder mig om vand. -Ups, er den så gennemsigtig?  
-Næh, jeg ville snarere sige smagløs.

## **VELKLÆDT**

-Din mand er ikke nær så velklædt i dag, som da I blev gift for 8 år siden. -Det var da mærkeligt. Det er da ellers det samme tøj som dengang.

## **VÆGTEN**

En mand i Brande var ualmindelig tyk, og en af hans venner kom en dag med en bemærkning om hans store vægt. -Å jeg vejer da ikke så meget som kommissen i brugsforeningen, indvendte han. -Ja, det måtte da koste, og så væddede de en omgang. Da de var på vej hen til brugsforeningen for at få de to vejjet, bemærkede den tykke mand. -Nej, han vejer nu meget, for han vejer jo hele året. Modparten skyndte sig derefter at betale omgangen.

## **ZOOLOGISK HAVE**

Han var godt nok ikke enhver svigermors drøm at se på, så da han stod ud af toget på banegården og spurgte en fyr, hvordan han nemmest kom til Zoologisk have, fik han svaret: -Kravl op i et træ og klø dig.



## **ÆDT BABYEN**

En lille pige ser sin mor uden tøj og bliver forfærdet over hendes tykke mave.

-Den er så tyk, forklarer moderen, fordi far har foræret mig en lille baby.

Datteren iler ind til sin far og spørger: -Er det rigtigt, at du har givet mor en lille baby?

-Øh, ja, det er rigtigt nok, svarer faderen.

-Er du så også klar over, at hun har ædt den?

## **ÆGTE TÆNDER?**

-Det der, er det virkelig dine egne tænder? -Det skulle jeg have lov til at mene, for jeg betalte sidste rate i forrige måned.

## **ØJEN-MAKEUP**

-Kunne du ikke bruge lidt mindre øjenmakeup? Naboerne er begyndt at se skævt til mig, fordi de tror, at jeg har stukket dig et par på øjnene.

## **ØJENSKYGGE**

-Jeg ser du er begyndt at bruge øjenskygge. Hvad hedder den?

-Stormagasinet's svingdør!

## **ØJNENE O.K.**

-Doktor, når jeg står foran et spejl, ser jeg grå hår, et ansigt med masser af rynker, hængende bryster og vom. Jeg er blevet gammel og grim.

-Tjah, men øjnene fejler ikke noget.

## **ÅRLIG RENGØRING**

Ved pensionistforeningens årlige udflugt til Limfjorden soppede to pensionister i vandkanten. Den ene havde meget sorte tæer, hvorfor den anden nysgerrigt spurgte, hvordan det kunne være. -Jo, jeg var jo ikke med sidste år, svarede den tiltalte.