

FRIERI og FORLOVELSE

-Kunne De, søde frk. Birk, tænke Dem at gifte Dem med en grim mand bare for pengenes skyld?

-Må jeg spørge om en ting, inden jeg svarer. Er det en markedsanalyse eller et frieri?

Jeg er kommet for at anmode om i Deres datters hånd. -Godt! Du kan tage den, der konstant befinder sig i min tegnebog.

Han: -Må jeg anholde om din hånd? Hun: -Hvad? Han: -Skal vi gå sammen gennem livet? -Hun: Hvilket? -Han: Du forstår ikke, hvad jeg mener. Jeg vil, at du skal være mor til mine børn. Hun: Du godeste. Hvor mange har du?

Jeg sagde til hendes far: -Det klare solskin fra Deres datters smil bortvisker alle skyerne fra min sjæls himmel.

Og så sagde han: -Prøver du på at fri til min datter med en vejrudsigt?

-Tænk, Ole har lige friet til mig. -Hvad siger du? Han har også friet til dig!

-Vi må tage en grusom hævn over ham! -God ide. Hvad med, at du siger ja..?

Når en karl i ældre tid friede til en pige i Jylland, var det ret almindeligt, at han sagde til hende: -Tøkkes do it, te wo børn sku væ søskind?



-Jeg har friet til min ekskone, men hun vil ikke have mig. Hun tror, jeg er ude efter mine penge.

Da Bent friede til Gurli, blev hun så overrasket, at hun nær var faldet ud af sengen.

-Du ser så trist ud.

-Ja, jeg friede til Maja, og hun sagde nej.

-Blæs på det, der er masser af søde piger til!

-Sandt nok, men jeg kan nu alligevel ikke lade være med at synes, at det er synd for hende.

Han friede til den rige unge frøken, men fik en kurv.

-Jeg kan ikke gifte mig med dig, sagde hun, for jeg elsker dig ikke, men jeg vil være som en søster for dig. -Godt, sagde han, hvor meget tror du, der bliver til hver af os, når far dør?

-Lise fortalte mig, at da hendes kæreste friede, faldt der en sten fra hendes hjerte. Veninden: -Hvilken karat?

-Jeg hører, at De har forlovet Dem med min ældste søn, sagde direktøren til sin fikse unge sekretær. Synes De ikke, De skulle have talt med mig først?

-Det tænkte jeg såmænd også på, men så slog jeg det hen igen. Direktøren er jo trods alt gift.

-Jeg vil gerne have mig Deres forlovedes natlige besøg frabedt, sagde Maries værtinde til hende, da de mødtes i entreen.

-Himmel, kommer han også til Dem? svarede Marie.

-Min forlovede sprang over 6 meter i længdespring i sidste uge.

-Jaså. Min kone foretog et sidespring i sidste uge, og hun er endnu ikke kommet tilbage.

-Min forlovede siger, han skal giftes med den smukkeste kvinde i hele verden.

-Det var synd, I har ellers været sammen længe.

Den unge mand på nitten år kommer hjem til aftenmad, og strålende fortæller han: - Jeg elsker Maya, og vi skal giftes.

Det får hans far til at anlægge den bekymrede mine.

- Søn, du kan desværre ikke gifte dig med Maya. Da jeg giftede mig med mor, havde jeg fumlet lidt rundt inden, og Maya er faktisk din halvsøster.

Drengen var knust, og det tog et år at komme over. Men igen fandt han en sød pige.

- Far jeg har fundet kvinden i mit liv. Nathalie! Vi skal giftes.

- Søn, den går desværre heller ikke. Nathalie er også din halvsøster, sagde faren bedrøvet.

Drengen brød sammen, og først da hans mor kom til stede, stoppede han sin hulken.

- Far har bare lavet så meget rav i den som ung, sagde han til sin mor. Han bliver ved med at sige, at jeg ikke kan gifte mig med de piger jeg elsker, sagde drengen. - Åh, du. Lad dig ikke gå på af det, sagde hans mor. Han er alligevel ikke din far.

FRISØR

-Hvis De alligevel er i gang med en plastisk operation, kunne jeg godt tænke mig at komme til at ligne Marlon Brando i hans unge dage, sagde kunden til den lidt fjumrede barber.

-Nogle frisører tilbød under coronakrisen takeaway service. -Hvad kunne man da få? -Hentehår!

En meget tyndhåret mand blev klippet hos frisøren og var noget utilfreds med at skulle betale 180 kr.

-Det var satans pris for at klippe så lidt hår.

-Jeg har ikke taget noget for klipningen, kun for eftersøgningen.

-Jeg hører, at han har arbejdet sig fra bunden til toppen. -Ham? -Jo, han begyndte som skopudser, og nu er han frisør.



-I går spurgte jeg min frisør, om jeg kunne få et klippekort.

-Nå, hvad sagde han til det?

-Han sagde ikke noget. Men han studsede.

Professoren: Jeg vil gerne klippes.

Frisøren: -Så må jeg bede Dem tage hatten af.

Professoren: -Åh, undskyld, jeg så ikke, at der var damer til stede. Frisøren:

-Hvorledes ønsker De at blive klippet?

Professoren: -Så vidt muligt i tavshed.

-Hvor skal De hen Petersen? -Hen og klippes. -Midt i arbejdstiden?

-Ja, det er jo da også vokset ud i arbejdstiden. -Da ikke alt sammen! -Næh, men jeg skal jo heller ikke have det alt sammen af.

En langhåret teenager sidder hos barberen, men hver gang det er hans tur, lader han en af de øvrige ventende få sin plads. Til sidst spørger den forbavsede barber: -Sig mig, skal De ikke klippes?

-Næ, svarer drengen, jeg gemmer mig bare for min far, og dette er det sidste sted, han kunne drømme om at søge.

Frisøren: -Hvordan vil De ha håret?

Kunden: -Ligesom min bror.

Frisøren: -Hvordan har han det?

Kunden: -Jo tak, han har det godt.

Frisøren: -Jeg mener, ønsker De håret tilbage.

Kunden: -Nej tak, det må De godt beholde.

-Er stillingen som damefrisør midlertidig?

-Nej, den er permanent.

-Har De nogle ønsker? Ønsker herren noget i ansigtet efter barberingen?

spurgte den unge barber sin nye kunde. - Nej, ikke udover at jeg gerne vil have, at både næse og ører bliver siddende, hvor de sidder.

-Skal det være en sattelitklipping hr., spurgte frisøren den nye kunde. -Hvad skal det sige?

-En tur rundt om månen!

-Hvorledes er det dog du ser ud, spurgte Sørensen's kone, da han kom hjem med fire plastre i ansigtet. -Jeg var henne for at blive barberet, og uheldigvis var der en lærling, der skulle lave svendestykke, svarede den medtagne hr. Sørensen. Han dumpede.

-Frisøren kom til at skære mig i øret under barberingen. -Så blev du vel rasende? -Nej, bare en smule såret.



FROKOSTER

Ved en livlig frokost blandt diplomater stod en deltager op og foreslog en skål for kvinderne på den vestlige halvkugle. Lidt senere rejste en anden deltager sig og foreslog en skål for kvinderne på den østlige halvkugle. Lidt senere, da festen var nået det lidt mere animerede stade, rejste en tredje deltager og sagde: -Jeg synes altså, -hik -at vi skal udbringe en skål for begge de kvindelige halvkugler.

Efter en fugtig frokost siger Jens til Peter: -Jeg drømte for resten i nat, at jeg fløj til månen.

-Nå, svarer Petersen, jeg drømte, at jeg dansede med Sophia Loren i en bar, mens Brigitte Bardot sad og kedede sig.

-Dumme stodder. Du kunne da have ringet efter mig.

-Det gjorde jeg da også, men din kone sagde, at du var rejst til månen.

-Har du fået frokost? -Nej, ikke en dråbe.

Efter frokosten, der bl.a. bestod af kaviar, siger gæsten til tjeneren.

-Det var virkelig ganske udmærket. Dog vil jeg bemærke, at brombær-marmeladen smagte en smule af fisk.

Der havde været ringriderfrokost og en del deltagere var fortsat til den lyse morgen. Da de sidste deltagere besluttede at vende næsen hjem, vakler Jensen over gaden og opdager, at det lysner i horisonten, og spørger en forbipasserende lige så slingrende herre:

-Ka -ka du sige mig, er´et solen eller månen, der står op derovre?

-Det -det ka-kan jeg desværre ikke, jeg ska si dig, je-jeg er ikke kendt her på egnen.

Fru Sørensen var en flittig og arbejdsom husmoder, og rensede hvad renses skulle med benzin. Der blev en del tilovers, og da hun ikke umiddelbart kunne se noget at anvende det til, hældte hun resten i wc- kummen, men glemte at skylle ud.

Lidt efter kom hr. Sørensen og styrede sine skridt direkte mod det lille rum med en avis og en tændt cigaret, som han inden sit planlagte ærinde kastede i kummen, hvilket resulterede i et ordentligt brag, og fru Sørensen råbte vredt til sin mand:

-Har du nu igen været ude til frokost og spist noget, du ikke kunne tåle.