

BERØMMELSE

-Det tog mig ti år at konstatere, at jeg ikke havde talent for at male. -
Nå, og så holdt De op? -Du gødeste, nej! Da var jeg jo allerede blevet
berømt.

BERØMTHEDSGARANTI

-Tror du, at Shakespeare ville være lige så berømt, hvis han levede i
dag? -Selvfølgelig da. Meget mere endda! Han ville jo være over 400
år gammel...

BESTEMT NEJ!

-Synes De, jeg skal synge operette eller opera efter kaffen?
-Bestemt nej!

BETINGET JA

Grevinden ønsker at blive portrætteret af en kunstsamler og spørger
denne: -Kan De male mig nøgen. Kunstneren: -Ja, det går nok, hvis
jeg bare kan få lov at beholde sokkerne på.

BEVÆGELIGE MÅL

En skotte blev engang spurgt, hvorfor sækkepibebands altid vandrer,
mens de giver koncert. -Jo, det er simpelthen fordi et bevægeligt mål
er vanskeligere at ramme, svarede han.

BIOGRAFEN

-Her står i avisen, at der kun er en ud af hver 3000 mænd, der er over
2 meter høje, forklarede Olsen. -Ham kender jeg, svarede fru, det er
ham der altid sidder foran mig i biografen.

BOGGAVE

-Hvad skal jeg dog give Jens til hans fødselsdag? -Hvad med en bog?
-Nej, sådan en har han allerede!

CIRKUS

-Far, går du ikke med i cirkus? -Nej, jeg har ikke tid. -Jamen, der er
sådan et godt nummer med en nøgen dame, der rider rundt på en blå
elefant. -Det siger du ikke, så går vi derhen, jeg har altid gerne villet
se en blå elefant.

DA CAPO

-Da capo, sagde pianistens kone, da han kyssede hende på panden, men et par oktaver lavere.

DANS

Tæppet går op. Danserinden svæver ind på scenen, kun iført en koket buket roser, som hun holder foran sig. Stemmen fra mørket i salen. - Hvad satan er det for en idiot, der har givet hende blomster før forestillingen.

DEN BETTE

Bugtaleren med den lille dukke optrådte i et vestjysk forsamlingshus. Lidt hen i forestillingen råbte en sur jyde: -Trower såæn en skide københavner, han ka kom her til Jylland med et nummer vi alle sammen ka gennemskue.

-Undskyld er det mig De taler til? spurgte bugtaleren.

-Nej, det er til ham den bette å din arm.

DERFOR BYGGES BROEN

En tilhører mente ikke, at pengene til koncerten var givet godt nok ud og klagede direkte til sangeren. -Mener du, at jeg synger dårligt, spurgte sangeren forbavset, så kan jeg oplyse dig om, at jeg i mange år har optrådt som solist på færgen mellem København og Malmø. Gæsten svarede køligt: -Så forstår jeg bedre, hvorfor de bygger den bro.

DET ER JO SÆDVANE

En journalist telegraferede hjem til avisen fra grænsen mellem Rwanda og Tanzania:

-Situationen her er så katastrofal, at det er næsten umuligt at overdrive, men jeg skal gøre mit bedste.

DÅSETOMATER

Smørtenoren vendte hjem efter en mislykket optræden med en stor bule i panden. -Hvad er der dog sket, spurgte hans kone bekymret. - Publikum smed tomater efter mig, vrissede han.

-Jamen, det plejer du da ikke at få buler af, min ven...

-Nej, men nu er de gået over til dåsetomater.

SPØRG I KIOSKEN

Den forbløffede betjent så en dame komme kørende i den forkerte retning i en ensrettet gade. Han standsede hende og pegede på ensretningsskiltet og spurgte lidt ironisk: -Ved De, hvad det skilt betyder? -Nej, svarede hun, men prøv at spørge i kiosken. Der ved de for det meste alt, hvad der sker her i gaden.

SPØRGSMÅL

Anne Grethe boede temmelig langt ude på landet, så hun kom ikke til købstaden hver dag, men når hun var der, skulle hun også have noget ud af det. Hun kiggede indgående på forretningsvinduer, og hun blev så optaget af alt, det hun så, at hun glemte at se efter trafiklysene, så hun kom til at køre over for rødt.

Der skete ikke andet ved det end, at en betjent bemærkede det, og han blev gal. Han skulle nok lære sådan en bondejokke noget, så han standsede hende og spurgte bøst: -Sig mig kender De ikke færdselsloven? -Ih jow bette mand, sagde Anne Grethe upåvirket, hvad ville du gerne vide?

STATIONENS NAVN UDBEDES

Drengen: -Hvad hedder den station, vi lige holdt ved?

Moderen: -Hold nu op Ole! Du spørger da også om alting. Hvorfor vil du vide det? Drengen: -Jo, for der stod lillebror af..



STATISTIK

Lille Lars kom hjem efter en biltur sammen med sin far. -Hvordan gik turen, spurgte mor. Lars: -Fint! I dag kørte vi forbi 6 kvajpander, 14 halvhjerner og 8 paphoveder.

STEWARDESSER

Stewardesse er i reglen kendetegnet ved at være pæne, det ligger tillige i jobbets natur, at de skal være venlige og imødekommende overfor passagerne, hvilket gav en stewardesse på ruten mellem København og London et problem.

Hun fik to meget varme beundrere, som gjorde kur til hende, bad om adresse og telefonnummer, men snoede sig behændigt fri af deres tilnærmelsesforsøg.

Til sidst trak den ene herre en nøgle op af lommen og sagde: -Her er nøglen til min lejlighed i London, og her er min adresse. Nu venter jeg Dem klokken ni i aften.

Hun tog imod nøglen og gik straks derefter ned til den anden af tilbederne bagerst i maskinen og sagde:

-Ok, jeg kan ikke modstå Dem, her er nøglen til min lejlighed og min adresse i London. Kom op til mig præcis kl. ni i aften. Jeg garanterer Dem en overraskelse.

STJERNEKRIGEN

Hvad kalder man det, når to biler af mærket Mercedes er involveret i et færdselsuheld?

-Stjernekrigen

STOKDØV

En gammel dame fra København rejser med toget til Korsør. Over for hende i kupeen sidder en ung mand, som tygger uafbrudt på tyggegummi.

Efter et kvarters tid siger den gamle dame: -Gud velsigne dig unge mand, at du vil underholde mig gamle kone, men det nytter ikke ret meget, jeg er nemlig stokdøv.

STORE MÆND

-Er der nogen store mænd, der er født i denne by?

Guiden: -Nej, her fødes kun babyer.