

PRESSETALSMAND

Jeg søgte engang stillingen som pressetalsmand for en kendt minister, og fik efter få dages forløb svar fra dennes kontor: Deres ansøgning er fyldt med overdrivelser, misforståelser, unøjagtigheder og direkte løgne.

Kan De begynde på mandag?

PRIVAT FINANSLOV

Folketingsmand Hansen sad og brokkede sig over, at hans kone havde overskredet husholdningsbudgettet med mere end 1000 kr. -Og det skulle komme fra dig, sagde fru. Du, der netop har stemt for finansloven...

PÅLIDELIGE KILDER

Nu har man også i folketingets miljøudvalg konstateret, at selv pålidelige kilder kan være forurenede.

RIMELIGT BUD

Den politiske taler havde fat i noget, der er svært at lappe på: inflationen.

Han stod på talerstolen og viftede med en hundredkroneseddel, idet han forbitret råbte:

-Denne her, folkens, er efterhånden ikke mere end 40 kr. værd. En ældre mand rejste sig og sagde:

-Da tror a nok, a vil byde dig en 50'er for'n.

RUSSISK HUMOR

-Findes der hos os mere humor end andetsteds, spurgte en moskovit sin gode nabo under Stalinperioden. -Sikkert, men vi har også mest brug for den.

RØVERI

En ældre dame antaster en habitklædt mandlig person i området omkring Christiansborg.

-Dette er et røveri. Giv mig dine penge.

-Kære frue, er De klar over, at jeg er medlem af Folketinget?

-I så fald, giv mig mine penge

SATANS SOCIALDEMOKRATER

For en hel del år siden kom en gammel mand op på det konservative folkepartis kontor i København for at blive indmeldt i partiet. Sekretæren kom i snak med manden og spurgte til sidst, hvorfor han ikke havde meldt sig ind for længe siden: -Jeg syntes ikke, jeg havde råd til det, før de satans socialdemokrater forhøjede folkepensionen, svarede han, hvorefter han kløede sig selv i nakken og fortsatte: -Glem det!

SENGEPRODUKTIONEN I KINA

-Jeg har hørt, at sengeproduktionen i Kina er faldet drastisk, kan det passe?

-Ja, det er rigtigt, hvorfor skulle de også fortsætte den store produktion. Intelligensen sover allerede på roser, aktivisterne hviler på laurbærrene, arbejdere, bønder og soldater står fredsvagt, og klassefjenden sover jo aldrig, og resten af befolkningen sidder allerede.

SIDSTE MØDE

-Hr. Larsen, hvorfor var du ikke til det sidste partimøde i Venstre. Larsen: -Havde jeg vidst, at det var det sidste, var jeg nok også kommet til festen.

SKATTEVÆSEN

Told og skat arbejder på en ny og stærkt forenklet selvangivelse med kun tre felter, der skal udfyldes: 1) Hvor mange penge har du? 2) Hvor har du gemt dem? 3) Hvornår kan vi hente dem?

SKOLEBYGGERI

Det var i en af disse her mindre byer, hvor man stadig har tid til at snakke med hinanden. Der skulle bygges en ny skole. -Må jeg ikke forære dig en ny bil, spurgte entreprenør P. sin gode ven, der var medlem af byrådet.

-Overhovedet ikke, jeg er en ærlig mand.

-Men, hvis vi nu aftalte en pris på 5000 kr. Det er der da ikke noget korrupt i!

-Okay, i orden. Jeg tager to til den pris.

BEGGE BEN

Kompagniet havde været på en ordentlig travetur, og soldaterne var blevet trætte i benene. For at hjælpe på trætheden fik en af sergenterne den ide at stille soldaterne op på række og lade dem løfte det ene ben. Han kommanderede: -Løft venstre ben. Petersen var imidlertid så træt, at han løftede højre i stedet for. Det fik sergenten til at brøle: -Hvem er den torsk, der løfter begge ben.

BLANKPUDSEDE

Egnens flotteste og mest håbefulde karl var kommet hjem på orlov fra militæret. Han lå ved livgarden. Nu var der bal, og han dansede med alle sognets piger efter tur. Hans konversation var kort, men effektiv. -Nå, så du har blå trusser på i aften, sagde han til en. - Hvor kan du vide det?

Sådan fortsatte han, han kunne konstatere, hvad farver pigernes trusser havde, ja han fortalte endog diskret en, at hun ingen havde på.

Pigerne stod til sidst i klynge og diskuterede fænomenet, og de blev enige om, at de nok hellere måtte spørge ham direkte. Hans svar lød kort og militærisk: -Blankpudsede sko!

BOMSTILLE

-Når jeg kommanderer holdt, brølede sergenten, står i bomstille, som alderen på et fruentimmer, der er fyldt 19.

BRAND

Kompagniet skal hjælpe med at slukke en brand på kasernen, og det bliver kommanderet af en kaptajn, der ikke har opfundet den dybe tallerken. Kort før brandstedet råber han: -Hvad pokker, skal det der forestille løb? En gang til mine herrer. Omkring. March march.

BREV FRA VÆRNEPLIGTIG

-Kære far. Jeg har lært at rede seng, vaske, stryge og reparere mit tøj. Hver morgen vasker jeg gulv og støver af. Ellers skræller jeg kartofler, dækker bord og vasker op. Far, er du helt sikker på, at hæren kan gøre mig til en mand?

BRILLER

-Ser De dårligt Jensen? -Nej, hr. sergent.

-Hvorfor går De så med briller? -For ikke at se dårligt, hr. sergent.



BROEN SPRÆNGT

Efterårsmanøvre i Sønderjylland. Broen er spærret. På den står en seddel: „Sprængt“

Obersten stirrer fuldstændig lamslået på et kompagni, der muntert slentrer over broen.

Den sidste soldat bærer et skilt på ryggen, hvis tekst dog ikke er synlig for obersten, da den er skjult af soldatens hjelm, der ureglementeret hænger ned ad ryggen. Obersten farer frem, løfter hjelmen og læser: „Vi svømmer“.

CAMOUFLAGEDELING

En lotte, som deltog i en militær sommerøvelse fik det med varme, men opdagede heldigvis en lille sø inde i en skov. Der var ikke en sjæl at se i nærheden, så hun smed tøjet og hoppede nøgen i søen, hvorefter hun lagde sig i græsset for at blive tørret i solen.

Pludselig hørte hun noget pusle, og før hun kunne nå at komme i kludene, ringede en kommando ud over området:

-Camouflagedeling fremad march! Og så bevægede en stor del af de grønne buske omkring søbredden sig forbi hende.

CAMOUFLAGETRÆNING

Løjtnanten brølede af den unge soldat. -Jeg så Dem ikke ved camouflagetræningen her til morgen.

-Takker for complimenten, hr. løjtnant.