

INGEN PRAL

En katolik gik til skrifte og måtte indrømme, at han havde brudt ægteskabet. Præsten syntes, han måtte have hold på detaljerne, så han spurgte om, hvor tit det var sket, om det drejede sig om samme kvinde eller flere forskellige. Til sidst blev den skriftende utålmodig og sagde: -Hør præst, jeg er kommet for at skrifte ikke for at prale.

INGEN REGNSKAB

En mand, der havde fået sin del af fornøjelserne her på jorden, ankom til Perleporten. -Jeg har vist ikke været noget godt eksempel for mine medmennesker, sagde han til Sankt Peter.

-Skidt med det! Vi fører ikke regnskab. Kom indenfor. Glad var manden naturligvis, men næppe var han kommet gennem porten, før han så nogle stå og hamre panden mod en mur.

-Nåh, forklarede Sankt Peter, det er bare nogle af dem, der troede, at vi førte regnskab.

INGENTING

En fattig mand opsøgte præsten. -Giv mig et råd. Min kone nedkommer med et barn snart sagt hvert eneste år. Nu er hun gravid igen, og vi har i forvejen syv børn. Hvad skal jeg gøre? -Prøv til en afveksling ingenting at gøre, svarede præsten.

INKVISATIONEN

En rabbiner blev stillet for inkvisitionsdomstolen i Spanien. -Vi vil overlade din skæbne, jøde, til Gud, sagde dommeren. Derfor skal du trække en seddel fra denne kasse. På den ene står der skyldig, på den anden ikke skyldig. Så simpelt er det.

Men så simpelt var det ikke, for dommeren var kendt for at dømme alle jøder til bålet, og han havde skrevet skyldig på begge sedler. Jøden anede dette, trak sedlen og slugte den hurtigt.

-Hvordan kunne du dog gøre det, skreg dommeren, hvordan er retten nu i stand til....

-Meget enkelt, høje dommer, svarede jøden. Den seddel, der ligger tilbage i kassen, indeholder jo den modsatte kendelse af den, der blev mig til del.

JEG TÆNKTE DET NOK

Da Gagarin var vendt hjem fra sin første rumrejse, kom han i audiens hos USSR's præsident, Khrusjtjov, som spurgte:

-Du var jo deroppe. Så du noget til Vorherre?

-Ja, svarede Gagarin, han var der!

-Jeg tænkte det nok, svarede Khrusjtjov, men lad være med at sige det til nogen.

Så drog Gagarin ud på sin hyldestrejse og kom bl.a. til Italien og var i audiens hos paven, som spurgte:

-Så du noget til Vorherre?

-Næ, svarede Gagarin, han var der ikke.

-Jeg tænkte det nok, sagde paven, men lad være med at sige det til nogen.

JERICHO'S MURE

-Søren, hvem var det, der rev Jerichos mure ned, spurgte præsten under konfirmationsforberedelsen. -Det var ikke mig, svarede Søren omgående. Præsten syntes, at det var et morsomt svar, så da han nogen tid senere talte med Sørens far, omtalte han episoden.

-Hvis Søren siger, at det ikke er ham, så er det sandt, svarede faderen, for Søren plejer ikke at lyve. Da præsten syntes, at denne misforståelse var endnu kosteligere, fortalte han den videre til menighedsrådets formand. Denne rystede bekymret på hovedet og sagde så: -Ja, hvis ingen vil påtage sig skylden, så må menighedsrådet velsagtens dække udgifterne.



MANGLEDE DA BARE

På Ny Guinea måtte al transport en overgang foregå ad luftvejen, også missionærernes rejser, og en af de dygtigste piloter er da også den katolske fader Brown. Da han engang havde en passager med, brød der pludseligt et voldsomt uvejr løs, så det kun med nød og næppe lykkedes fader Brown at sætte maskinen ned i en stor trætop, uden at nogen personer kom noget til.

-Der var den gode Gud sandelig med dem, fader Brown, udbrød passageren.

-Manglede da også bare, det er jo ham, jeg flyver for.

MANGLENDE HELLIGDAGE

-Hvorfor traf du beslutningen om at blive kristen -Før var jeg ateist. Men det opgav jeg! -Hvorfor? -Ingen helligdage!

MANGLER

Lillebror på fem år tripper på bare fødder fra sit værelse ud i entreen og hen til stuedøren, som han åbner på klem: -Jeg skal lige til at bede aftenbøn. Er der nogen, der mangler noget?

MARIA

Jomfru Maria vil gerne en tur tilbage til Jordan. Hun får også rejsetilladelse, men på den betingelse, at hun hver aften rapporterer sine gerninger til Himlen. Som sagt, så gjort. Den første aften kalder hun Himlen: -Her er jomfru Maria. Jeg har købt mig en kjole. Er det slemt? – Nej, det er ikke slemt., men meld dig igen i morgen. Næste aften: -Her er jomfru Maria. Jeg har købt en læbestift. Er det slemt? – Nej, det er ikke slemt. Tredje aften lyder det fra Jordan: -Her er Maria. Er det slemt?



MEGET MOD SIN VILJE

Det var i de dage, da begravelseshøjtideligheden på landet indledtes med en bedre frokost i hjemmene, hvor der ved en sådan lejlighed oftest heller ikke blev sparet på de våde varer.

Følget er senere samlet i kirken, og præsten har begyndt sin tale. Han siger heri blandt andet følgende, som på diskret måde skulle antyde afdødes stilling til kirken:

-Man kan just ikke sige, at afdøde ofte fandt indgangen til Guds hus.

En af de frokostglade i følget bemærkede hertil prompte:

-Han var pinedød heller ikke kommet i dag, hvis vi ikke havde slæbt ham herop.

MELLEM BENENE

En katolsk præst sad i sin sorte kappe i en bus på en indkøbstur til Tyskland. Ved siden af sad 2 pensionister (damer), som havde købt for meget af de våde varer.

De spurgte præsten: -Kan De ikke hjælpe os?

Præsten: -Jo jeg vil gerne hjælpe, sæt poserne under min kappe mellem benene, men I skal vide, at min tro forbyder mig at lyve. Da toldereren kom og gik bussen igennem, spurgte han præsten, om han havde noget at fortolde.

Kvinderne blev nervøse, men præsten svarede: -Mit hoved og mit hjerte tilhører Paven, min krop er min egen, og hvad jeg har mellem benene er damernes.

MENIGHEDEN TESTET

En amerikansk præst bekendtgjorde fra prædikestolen, at han den følgende søndag ville tale om løggen. I den anledning bad han menighedens medlemmer læse de første otte vers af Hebræerbrevet kapitel 14.

Den følgende søndag bad han så dem, der faktisk havde læst den pågældende tekst, række hånden i vejret. Det gjorde faktisk temmelig mange.

-Tak for det, sagde prædikanten. Den lille hændelse vil været et udmærket udgangspunkt for min tale om løggen, idet der rent faktisk ikke eksisterer noget 14. kapitel i Hebræerbrevet.